



Beste leden,

Huifkartocht

In de laatste nieuwsbrief is al aangekondigd, dat er op **donderdag 12 augustus a.s.** een huifkartocht door de omgeving zal worden gemaakt. Tijdens dit uitstapje zal er gepauzeerd worden bij de Jorissenhoeve van Ad Lambrechts, waar u iets te drinken met wat lekkers wordt aangeboden. Tijdens deze pauze kunt u natuurlijk ook genieten van de mooie tuin bij de Jorissenhoeve. De kosten voor deze middag bedragen 7,13€ p.p., maar omdat dit na ruim anderhalf jaar de eerste keer is, dat we weer iets kunnen organiseren, vragen we slechts een bijdrage van **2€ p.p.** (de overige kosten komen voor rekening van de kas).



Omdat er maar een beperkt aantal plaatsen (24) beschikbaar is, is het wel nodig om van tevoren te reserveren.

Dit kan **tot 31 juli** bij Jack van Overveld tel. 0165 786 730. Bij geen gehoor spreek dan de voicemail in onder vermelding van naam, adres en aantal deelnemers.

U mag zich ook aanmelden met email jlvanoverveld@kpnmail.nl onder vermelding van naam, adres en aantal deelnemers. We vertrekken die middag om 13.30 uur bij het Gemeenschapshuis "D'n Hoge Dries". En we hopen op mooi weer!!

Passiespelen in Tegelen

Misschien heeft u wel gehoord of gelezen, dat de **Passiespelen in Tegelen** dit jaar doorgaan. Na een poging een aantal jaren geleden, willen we nog eens kijken of er voldoende belangstelling is (minstens 30 personen) om er heen te gaan. De datum is **zondag 29 augustus a.s.** Als het doorgaat, gaan we met een bus naar het openluchttheater De Doolhof. De kosten bedragen 79€ per persoon, inclusief busreis, entree, koffie / thee met gebak op de heenreis en een driegangen diner bij de terugreis.

Aanmelden kan **tot 31 juli** bij Betsy van de Sande tel. 0165 341 845.



Passiespelen 2021 "Hem achterna".

De tekstschrijvers van deze 21^{ste} editie -Jan Jaap Jansen en Ineke ter Heege hebben een heel nieuw passiespel geschreven; actueler en met meer noodzaak dan ooit. Het verhaal over de laatste dagen van het leven van Jezus blijft wel gehandhaafd, maar er worden andere, hedendaagse accenten gelegd. Zo is Jezus eerder een rebel dan een heiland; speelt Judas een verwarde rol van redder van de Messias en zijn de vrouwen rondom Jezus veel belangrijker en krachtiger geworden. "Hem achterna" vertelt het verhaal van toen en nu, van strijd en corruptie, van onderdrukking wanhoop en verdriet. Maar ook van liefde en vriendschap, van hoop en geloof in een betere wereld.